

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Liefde en goedheid

“Liefde is op zich een concentratie, het veronderstelt een concentratie. Wanneer je de concentratie niet hebt geleerd, kan je zelfs niet tot liefde komen. Want liefde beweegt zich rond wat de ander nodig heeft, en dit kan men zien vanuit een concentratie.

Probeer je heel scherp op de ander in te stellen, kijk wie die ander is, wat eraan mankeert, waar hij mee bezig is, wat hij nodig heeft, en op deze manier, in deze concentratie, kan je iets doen voor die ander. Maar pas op, niet te veel. Want dan wordt het echt een ander aspect; dan is het geen liefde, maar een bekommernis die meer op het ego gericht is dan op de ander, want dan wil je de goede zijn en dat is niet de bedoeling.

De bedoeling van liefde is niet dat je goed bent, de bedoeling van liefde is dat je ontwikkelt. ‘Goed zijn’ zou kunnen zijn dat je ontwikkelt, dat je het jezelf toelaat - maar meestal wil men in de ogen van de ander goed zijn. Dat is fout. Je moet niet willen goed zijn in de ogen van de ander, je moet willen goed zijn omdat goed op zich iets goeds is. Als je goede dingen doet, vraagt dat geen appreciatie, vraagt dat geen waardering, het vraagt alleen maar dat je jezelf toelaat goed te zijn.

En dit goede dat je dan doet, heeft zijn uitwerking, absoluut zeker. Als je goede dingen doet, komt er ooit een goed antwoord in je eigen leven. Maar dit vraagt tijd. Want ook het goede draagt een ritme in zich. Het goede heeft tijd nodig om zichzelf te verduidelijken. Het goede heeft tijd nodig om adem te halen bijna. Het goede is de adem, want wanneer je ademt, doe je goed aan je eigen lichaam, maar wanneer je goed bent voor de medemens, dan is dat een ademhaling van de ziel.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(uit hoofdstuk 2: ‘De weg van loslaten’) © Mayil.com